

Apoteket Göta Lejon.

1700.

FERBER, JOHAN. Född d. . . .

Föräldrar:

F. flyttade, troligen på Carl XI:s befallning, från Ronneby till Karlskrona redan vid denna stads grundläggning.

Död d. 28 jan. 1701.

Gift 1) d. . . .

Barn: JOHAN, född d. 15 mars 1669, död d. . . .; — ANNA ELISABETH, född d. . . ., död d. . . ., gift d. 19 juni 1700 med apotekaren i Kalmar JOHANNES SCHÜLTZE, född d. . . ., död d. 21 febr. 1707; — JOHAN EBERHARD, född d. 13 aug. 1678, död d. 29 juni 1761. Apotekare (se nedan).

2) d. 15 mars 1689 med CATHARINA SCHLÜTER, född d. 5 maj 1640, död d. 12 febr. 1701, dotter till borgmästaren i Ronneby HERMAN SCHLÜTER och ANNA LAURITZDOTTER PEDERSEN, [gift 1) d. 27 juni 1658 med rådmannen i Karlskrona JACOB ELERS, född d. 15 mars 1629, död d. 22 febr. 1687].

Barn: ANNA SOPHIA, född d. 13 sept. 1691, död d. . . ., gift d. 17 juni 1713 med borgaren och köpmannen JOCHIM ALBRECHT BÖCKMAN, född d. . . ., död d. . . .; — CATHARINA MARIA, född d. 7 maj 1694, död d. 18 nov. 1746, gift d. 21 sept. 1716 med apotekaren i Karlshamn JOHAN GEORG SILCHMÖLLER, född d. . . ., död d. 1 okt. 1781.

FERBER, JOHAN EBERHARD. Född d. 13 aug. 1678 i Karlskrona.

Föräldrar: Apotekaren JOHAN FERBER, född d. . . . död d. 28 jan. 1701, och

F. blef d. 14 maj 1701 antagen till amiralitetsapotekare, då

han »gifwes godt beröm för den skickeligheet och för förwärfwader ehrfarenhet uthi Apotekarekonsten, den han utom Landz Lärdt». Efter faderns död vill det synas som om dennes provisor Jonas Falk förestått apoteket. I räkenskaperna för detta år uppgifves nämligen F. hafva uppburit 678 daler för leverans till de till sjöss kommenderade kryssarna samt till fartygen på Ladoga och Peipus. År 1702 kallas i räkenskaperna Falk för Johan Eberhard Ferbers »kompanjon». På förslag af landshöfdingen antogs Ferber d. 21 juni 1705 till stadsapotekare i Karlskrona, och var sålunda tillika amiralitetsapotekare. Hans utnämning bekräftades genom K. rådets resolution d. 6 mars 1711, då ock tullfrihet för varor till ett värde af 200 daler rmt beviljades. Erhöll drottning Ulrika Eleonoras fullmakt d. 30 juni 1719 och konung Fredriks d. 11 maj 1721. Sin borgerliga ed aflade han på villkor, att han bland annat blefve befriad från all inkvartering, samt att ingen annan måtte tillåtas drifva liknande rörelse i staden, äfvensom att stadens innevånare icke måtte sälja några saker, som hörde till hans näring, såsom »desilerer watten, purgere pulver, eller något Compositum eller medicinaliske Saker, Orvietan, Theriaca, så wäl för menniskor som Boskap intinerat, och allt hvad egentelig läkedom kallas kan». Flera gånger gör han anhållan hos K. Maj:t att blifva bibehållen till sitt ämbete och beskyddad för intrång och 1711, då riksråden, på grund af pesten höllo möten i Arboga, heter det i deras resolution d. 6 mars, att »såsom icke heller i fredstider efter Magistratens egen bekiennelse, flere Apothekare i den Staden kunna sig nära, utan bägge omsider skulle råka uti decadance och undergång», må ingen annan apothekare, Ferber till förfång, nersätta sig i staden». Från år 1721 synes det, enligt flottans räkenskaper, som om amiralitets apotekaren upphört att lyfta någon särskild lön å stat. År 1726 upptog F. en ny hälsokälla i Ronneby och förordnades att vara dess föreståndare. Erhöll d. 21 jan. 1737 afsked med assessors n. h. o. v. i anseende till att »han ej allenast länge och mycket väl tjenat och förestått denna honom anförtrödda syssla utan härvid en stor del dess egendom tillsatt». Genom de af Carl XII införda nödmynnten af koppar hade han nämligen åsamkats en förlust af 18,000 daler. K. Maj:t beviljade honom desslikes nåd. tillstånd att få sälja sitt apotek »till en erfaren och habil samt af Collegio Medico examinerad Man», som med full-

makt på amiralitets- och stadsapotekartjänsten i Karlskrona kan blifva försedd. Stadens magistrat ger honom det vitsordet, att apoteket är under hans tid »wäl och förswarligen wordet underhållet till nöjaktig betiening för denna staden icke mindre än K. Ammiralitetet» samt önskar, att »herr Assessorn måtte vid denna förändring finna mycken förnöjelse och i frid sluta sina dagar». F. lämnade år 1757 äfven brunnsintendentbefattningen.

F. hade samlat ett stort naturaliekabinett, och anlagt en vidlyftig trädgård på ett ställe utom staden, som kallades Agerum. Öfver de växter, som där funnos, utgaf han 1739 af trycket, med hjälp af Carl von Linné, en förteckning, under namn af Hortus Agerumensis, i hvilken äfven finnes förteckning öfver Museum Ferberianum.

Död d. 29 juni 1761 i Ronneby.

Gift 1) d. . . . med HEDVIG HENRIKSDOTTER WEELSHUYSEN, född d. . . ., död d. . . ., dotter till tullförvaltaren HENRIK WEELSHUYSEN och — —.

Barn: JOHAN HENRIK, född d. 27 juni 1703, död d. 27 maj 1781. Apotekare (se nedan); — ANNA SOFIA, född d. 6 juni 1705, död d. . . ., gift 1) d. 18 juli 1772 med prosten och kyrkoherden i Lösen och Augerums församlingar i Blekinge GEORG LORICH, född d. 27 aug. 1692, död d. 9 juni 1727; gift 2) d. . . . 1729 med kyrkoherden i Lösen och Augerum NIKOLAUS WANKIF, född d. . . ., död d. 24 juli 1767; — CONSTANTIA, född d. 18 maj 1706, död d. 26 febr. 1774, gift d. 26 maj 1727 med landskamreraren WILHELM SOMMAR, född d. . . ., död d. 20 okt. 1777; — HEDVIG, född d. 20 juni 1707, död d. . . ., gift d. 2 sept. 1735 med häradsskrifvaren ABRAHAM SOMMAR; — SOFIA LOVISA, född d. 18 mars 1709, död d. 3 nov. 1787, gift d. 15 okt. 1731 med kaptenen vid K. fortifikationen CARL OLOFSSON WIJNBLAD, född d. 20 april 1705, död d. 6 mars 1768; — REBECKA, född den 1 aug. 1710, död d. . . .; — EBERHARDT, född d. 4 aug. 1711, död d. . . .

2) d. 2 dec. 1729 med BRITA MARIA DE SILENTZ, född d. . . . 1705, död d. 11 jan. 1762, dotter till lagman WILHELM DE SILENTZ och INGRID BRUHN.

Barn: CARL WILHELM, född d. 26 juni 1732, död d. . . .

FERBER, JOHAN HENRIC. Född d. 27 juni 1703 i Karlskrona.

Föräldrar: Apotekaren JOHAN EBERHARD FERBER, född d. 13 aug. 1678, död d. 29 juni 1761 och HEDVIG HENRIKSDOTTER WEELSHUYSEN, född d. . . ., död d. . . .

F. blef efter aflagd examen 1737 stads- och amiralitetsapotekare på grund af »hans ådagalagda besynnerliga prof af skicklighet samt den grundliga kunskap och bepröfvade Erfarenhet han både i de gågna åhren hemma i Landet, som ock under 16 åhrs gjorde utrikes resor förskaffat sig» med skyldighet för honom »att alltid förse Apoteket med en god Provisor och duglige Edswurne gesäller, hwilka noga iacktaga, at alt riktigt wäl och ordenteligen wid Apoteket må tillgå, utan någon förseende Medikamenternas preparerande och sammanblandande».

Erhöll d. 11 okt. 1740 borgmästares och råds fullmakt som stadsapotekare och d. 24 jan. 1744 K. Maj:ts fullmakt såsom både amiralitets- och stadsapotekare i Karlskrona samt d. 17 aug. s. å. landshöfdingens bemyndigande att vara brunnsapotekare vid Ronneby. Fick 1746 assessors titel. Sålde apoteket d. 25 mars 1780 till apotekare Friedrich Brasch för en köpeskillning af 6,666 rdr och 32 sk. specie. Blef d. 19 juli 1746 ledamot af K. vetenskapsakademien, i hvars handlingar han skrifvit en artikel om blomsterfloran i Karlskronatrakten. Utesluten den 24 okt, 1742, emedan han »på så många år aldrig ingifvit det minsta rön och efter gjord påminnelse utlåtitt sig, att han ej heller ville».

Död d. 27 maj 1781 och jordfäst i Ronneby.

Gift d. 31 aug. 1742 med EVA MARIA ANCKARCRONA, född d. 20 maj 1720, död d. 26 febr. 1760, dotter till handlanden JACOB CHRISTOFFER ANCKARCRONA och MARIA JULIANA WEIJLANDT.

Barn: JOHAN JACOB, född d. 29 aug. 1743, död d. 17 april 1790. Framstående kemist. Ledamot af K. vetenskapsakademien. K. preussiskt öfverbergråd; — HENRIK THEODOR, född d. . . . 1744, död d. 12 aug. 1819 i Filadelfia. Konsul; — MARIA JULIANA, född d. 23 juni 1748, död d. 23 maj 1799, gift d. . . . 1780 med löjtnanten vid amiralitetet, sedermera öfversten JOHAN THINGVALL, adlad ANCKARSPARRE, född d. 8 mars 1739, död d. 8 juni 1807; — GUSTAF CHRISTOFFER, född d. 15 jan. 1750, död d. . . .; — EVA CECILIA, född d. 16 juli 1752, död d. 25 mars 1795, gift d. 26 sept. 1771 med dåvarande provinsialarkitekten, sedan öfverdirektören vid dockbyggnaden, sedermera härads höfdingen MAGNUS COSSWA, adlad och

adopterad ANCKARSVÄRD, född d. 15 maj 1745, död d. 13 juli 1812; — CONRAD WILHELM, född d. 7 sept. 1756, död d. . . .

BRASCH, FRIEDRICH. Född d. 8 mars 1744 i köpstaden Stora Hedinge på Seeland.

Föräldrar: Universitets- och konsumtionsförvaltaren PEDER BRASCH, född d. . . ., död d. . . . 1756, och ELSA DOROTHEA FELLING, född d. . . ., död d. . . .

B. var anställd hos apotekare Philip Klein i Elsenör från d. 25 juni 1756 till 1764, då han reste till Sverige. Fick här anställning å apoteket Svanen i Lund d. 1 okt. 1764 och å stads- och amiralitetsapoteket i Karlskrona d. 1 okt. 1765, där han tjänstgjorde i 14 år. Inköpte i slutet af år 1799 sistnämnda apotek och aflade d. 25 jan. 1780 apotekarexamen i Stockholm samt erhöi d. 1 febr. s. å. privilegium å apoteket. Enligt ett besiktningssinstrument af år 1783 öfver »amiralitets-, stads- och länsapoteket» sköttes apoteket af Brasch själf jämte »4 gesäller», och befanns apoteket prydligt, stort och bekvämt samt försedt med »vackra och tjenliga vaser af porcelaine, tenn, glas och trä, som alla hade målade inskriptioner». Uti ett särskildt rum förvarades med »all grannlagenhet venena». Förråden befunnos tillräckliga för hela örlogsflottan. Detta Karlskrona apotek, som i alla tider haft så godt loford, bibehåller i apotekare Braschs hand samma förtroende, helst bemälte apotekare ej spara möda eller kostnad att i afseende på K. Maj:t och rikets tjänst detsamma vidmakthålla och förbättra. I denna berömliga afsikt köpte han en hemmansdel i byn Silltorp, $\frac{3}{4}$ mil från Karlskrona och anlade där en plantage för kultivering af in- och utländska medicinalväxter. Brasch råkade sedermera uti en långvarig och obehaglig rättegång inför amiralitetskrigsrätten med anledning af mot honom väckt åtal af assessorerna i collegio medico Ribben och Hedin, som anklagade honom för att till flottan under 1788—90 års krig med Ryssland hafva levererat underhaltiga och delvis förskämda medikamenter samt dessutom hafva beräknat kostnaden efter en oriktig och för hög taxa. I sitt slutpåstående yrkade advokatfiskalen, att Brasch skulle förklaras ovärdig att innehafva platsen samt att ersätta kronan dess lidna förluster. Brasch blef emellertid sent omsider af K. Maj:t frikänd från de honom gjorda kränkande tillvitelserna. Vid eldsvådan 1790

i Karlskrona gjorde B. stora förluster både i anseende till apoteket och annan egendom, men genom oförtrutet arbete satte han apoteket snart i godt skick. Erhöll d. 9 juni 1803 assessors fullmakt. Sålde apoteket 1810, hvilket han redan 1789 erhållit K. Maj:ts tillstånd att föryttra. Bosatte sig sedan på sin gård i Silltorp, där han afled. Ägde en tiondel af de i Augerum inrättade och med K. kommerskollegii privilegium försedda pappersbruk och oljeslageri, hvarför bolag grundades d. 29 april 1797 i Karlskrona.

R. V. O.

Död d. 2 sept. 1814 och begrafd i Ronneby.

Gift d. 25 juli 1780 med ANNA MARIA GRANSCHOUG, född d. 2 sept. 1759, död d. 19 juli 1825, dotter till handlanden JOHAN GUNNAR GRANSCHOUG och — —.

Barn: ELISABETH DOROTHEA MARGARETHA, född d. 25 jan. 1782, död d. 29 april 1851, gift 1) d. 11 okt. 1801 med krigsrådet CARL FROMHOLD JOHAN VON GREIFF, född d. 25 juni 1765, död d. 6 aug. 1820, gift 2) d. 23 nov. 1821 med kaptenen vid K. Jönköpings regemente CLAËS ADAM VON BOISMAN, född d. 27 febr. 1793, död d. 2 febr. 1873; — GUSTAVA CAROLINA MARIA, född d. 13 mars 1786, död d. 17 jan. 1798; — CAROLINA JOHANNA ELISABETH, född d. 19 juli 1801, död d. 28 aug. 1813.

Dessutom två barn döda i spädnare åren.

SÖDERSTRÖM, MOSES. Född d. 29 juni 1774 i Kroneby socken af Vasa län i Finland.

Föräldrar: Skomakaren MICHAËL SÖDERSTRÖM, född d. . . ., död d. . . ., och SARA LYBECK.

Emedan S:s föräldrars tillgångar voro knappa, medgäfvo de ej särskild skolundervisning för sonen, hvarför modern lärde honom läsa och skriva. Han åtnjöt därjämte af en inom socken boende tjänsteman en kort tid undervisning i skrifning och räkning. Med denna ringa underbyggnad, men med så mycken större håg och fallenhet att lära antogs S. 1784 till elev å apoteket i Gamla Karleby, som då innehades af en släkting. Af dennes undervisning begagnade han sig i nio år, hvarunder han en kort tid hos rektorn i stadsskolan tillika inhämtade någon kännedom i latin. Efter aflagd farmacie studiosi-examen reste S. 1793 till Stockholm och erhöll, sedan han några månader utan lön biträdt på apoteket Korpen, i aug.

s. å. anställning hos apotekare Brasch i Karlskrona. Under ett 17-årigt vistande hos denne, hade han tillfälle icke allenast att stadga sina kunskaper i det praktiska af yrket, utan äfven att öfva sig i en del af de lefvande språken. Sedan han af assessor Brasch 1810 inköpt apoteket, reste S. till Stockholm och aflade apotekarexamen d. 2 aug., tillträdde apoteket d. 1 sept. s. å. och erhöll d. 14 jan. 1811 privilegium å detsamma. Genom K. Maj:ts resolution d. 15 mars 1814 förklarades S. berättigad, att ensam hålla apoteket i nämnda stad, så länge han sina skyldigheter såsom apotekare behörigen uppfyllde. I enlighet med borgerskapets äldstes yttrade önskan, ingick emellertid S. 1829 med ansökan till K. Maj:t om tillåtelse för honom att, till gagn för staden, få i Karlskrona anlägga ett nytt apotek, med förbindelse för Söderström att, sedan det nya apoteket blifvit inrättadt, försälja detsamma till behörigen examinerad och godkänd apotekare. Denna ansökan bifölls af K. Maj:t d. 7 nov. 1829 med villkor att apoteket vore inrättadt och till annan öfverlätet samt öppnadt för allmänheten med 1832 års ingång. Det nya apoteket inrättades också af Söderström samt öppnades redan d. 17 okt. 1831. Från d. 1 jan. 1832 blef det öfverlätet till apotekaren S. A. Smith och kallades »Tre kronor». (Jmfr historiken till apoteket Tre kronor.)

Apotekare S. var mycket anlitad i kommunala uppdrag och på sin tid inom samhället mycket inflytelserik. Alla förtroendeuppdrag fullgjorde han med stor noggrannhet och ägde en betydande organisatorisk förmåga. Han var under många år ledamot af Karlskrona stads drätsel-nämnd, af tyska församlingens kyrkoråd, och af kommittén för ordnandet af en bättre fattigvårdsinrättning m. fl. År 1828 erhöll S. af dåvarande riksantikvariern Liljegren uppdrag att hafva uppsikt och vård öfver forntida minnesmärken i Blekinge. Kallades d. 31 jan. 1833 till ledamot af Nordiska Fornskriftsällskapet i Köpenhamn och d. 2 maj 1848 till korresponderande ledamot af K. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Hans rika arkeologiska samling, mest bestående af jordfynd från Blekinge, öfvergick redan under hans lifstid till Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien samt förvaras i Statens historiska museum. Sålde apoteket 1846 till sonen Bror Adolf och bodde där-efter på sitt naturskönt belägna landtställe Västra Boråkra, $\frac{3}{4}$ mil från staden.

S. har från trycket i öfversättning utgifvit:

I. B. Trommsdorff: Lärogrunder i Pharmacien (med anmärkingar). Stockholm 1806, 8:o.

Thom. Henry och *I. B. Trommsdorff*: Inledning till Chemien för olärde. I. del. Stockholm 1807, 8:o.

I. B. Trommsdorff: Toilett-konst för den eleganta världen. Stockholm 1808, 8:o.

Död d. 21 dec. 1857 i Karlskrona och är begrafven å stadens nya begravningsplats å Vämö.

Gift 1) d. 3 dec. 1811 med ANNA MARIA BRAUN, född d. 24 april 1784, död d. 29 okt. 1835, dotter till fänriken JOHAN CARL BRAUN och ANNA CHARLOTTA SVANSTEDT.

Barn: ANNA GUSTAVA, född d. 13 sept. 1812, död d. 8 juni 1842, gift d. 20 juni 1841 med bataljonsläkaren vid K. flottan med. d:r PER FREDRIK APELQVIST, född d. 3 febr. 1806, död d. 13 okt. 1848; — LILLA JOHANNA CHARLOTTA, född d. 10 jan. 1815, död d. 21 maj 1816; — CARL MICHAËL, född d. 15 maj 1816, död d. 21 maj s. å.; — SYSTER CAROLINA FREDRIKA, född d. 16 aug. 1817, död d. 11 dec. 1840; — BROR ADOLF, född d. 19 dec. 1818, död d. 17 jan. 1906. Apotekare (se nedan); — VILHELM JOHAN, född d. 21 aug. 1821, död d. 22 okt. 1900: Major i armén, f. d. kapten vid K. marinregementet; — REINHOLD OTTO, född d. 9 juni 1823, död d. 22 juni s. å.; — RUDOLF OSCAR, född d. 26 dec. 1824, död d. 5 nov. 1899. Kammarförvandt vid K. flottan.

2) d. 9 aug. 1842 med HEDVIG CECILIA APPELQVIST, född d. 29 april 1797, död d. 21 okt. 1873, dotter till notarien vid Karlskrona rådhusrätt JOHAN LORENTZ APPELQVIST och CHRISTINA LÅNG.

Detta äktenskap var barnlöst.

SÖDERSTRÖM, BROR ADOLF. Född d. 19 dec. 1818 i Karlskrona.

Föräldrar: Apotekaren MOSES SÖDERSTRÖM, född d. 29 juni 1774, död d. 21 dec. 1857, och ANNA MARIA BRAUN, född d. 24 april 1784, död d. 29 okt. 1835.

Efter erhållen enskild undervisning antogs S. d. 1 okt. 1833 till elev å faderns apotek »Göta Lejon» i nämnda stad, och undergick därstädes d. 16 juni 1838 farmacie studiosi-examen. Sedan han d. 2 mars 1842 aflagt apotekarexamen, konditione-

rade han ytterligare hos fadern till d. 1 okt. 1846, då han genom köp blef ägare af dennes apotek och d. 8 maj 1846 erhöill privilegium å detsamma. Sålde apoteket d. 1 april 1866.

Lifligt intresserad af botanikens studium företog han redan sommaren 1842 en botanisk vandring genom Härjedalens och Jämtlands fjälltrakter. Hans under 3 decennier samlade botaniska observationer öfverlämnades af honom till K. vetenskapsakademien.

Under de 30 år, som S. tillhörde Karlskrona samhälle, tog han liflig del i dess kommunala lif. Var åren 1851—65 ledamot af drätselkammaren och 3 $\frac{1}{4}$ år vice ordförande i densamma. Åren 1853—60 var han ledamot af stadens fattigvårdsstyrelse och flera år dess vice ordförande. Var under 15 år ledamot af stadsförsamlingens kyrkoråd och byggnadsstyrelse samt under en lång följd af år direktör och vice ordförande i styrelsen för Karlskrona sparbank. Var landtingsman och stadsfullmäktig allt sedan dessa institutioners början samt under många år stadsfullmäktiges vice ordförande. Åren 1867 till d. 1 dec. 1886 var han dessutom sekreterare och skattmästare i Blekinge läns hushållningssällskap samt redaktör af dess tidskrift. Sedan 1876 var han bosatt å egendomen Västra Boråkra vid Karlskrona.

R. V. O. 1878.

Död d. 17 juni 1906.

Gift d. 27 sept. 1846 i Stockholm med EBBA CHARLOTTA WIBERG, född d. 11 jan. 1815, död d. 22 april 1882, dotter till skräddarmästaren NILS WILHELM WIBERG och CATARINA KRUSE.

Barn: SELMA, född d. 26 febr. 1848, död d. 20 jan. 1918, gift d. 10 juli 1873 med handlanden CARL ANDERS THÖRN, född d. 29 dec. 1828, död d. 22 april 1882; — HILMA, född d. 3 sept. 1849, död d. 2 april 1853; — HILMA, född d. 26 febr. 1854, gift d. 26 febr. 1875 med kaptenen vid K. Flottan FRANS TEODOR THÖRN, född d. . . . 1832 död d. 17 jan. 1881; — ANNA, född d. 15 okt. 1856, gift d. 16 jan. 1888 med vinhandlaren NILS PETER NORDSTRÖM, född d. 25 febr. 1846; — BROR EBBE, född d. 18 april 1859, död d. . . . s. å.; — ADA, född d. 3 nov. 1860, gift d. 9 aug. 1887 med beklädnadsförvaltaren vid K. Flottan JOHN FJELLNER född d. 4 sept. 1847, död d. 25 jan. 1903; — MOSES ALF, född d. 26 okt. 1850, död d. 2 dec. 1896 i Ystad. Med. lic.; — ALMA, född d. 12 dec. 1851. Lärarinna vid Karlskrona elementarläroverk för flickor.

BOLIN, JOHAN JULIUS. Var ägare af apoteket Göta Lejon i Karlskrona åren 1866—72. (Se under apoteket i Tjällmo sid. 560.)

BORGSTRÖM, JOHAN AXEL THEODOR. Född d. 27 febr. 1841 i Malmö.

Föräldrar: Fabrikören PETER BORGSTRÖM, född d. 20 okt. 1805, död d. 7 nov. 1876 och CAROLINA PIHL, född d. 4 nov. 1801, död d. 29 okt. 1847.

B. erhöLL skolundervisning vid elementarläroverket i Malmö samt antogs i juni 1855 till elev å apoteket Svanen i Kristianstad, där han d. 26 april 1860 aflade farmacie studiosi-examen. Konditionerade till d. 1 febr. 1861 å nämnda apotek samt från d. 1 mars s. å. till d. 5 sept. 1863 å apoteket i Ronneby. Inskrevs höstterminen sistnämnda år vid farmaceutiska institutet samt aflade därstädes d. 18 febr. 1865 apotekarexamen. Var sedan anställd från d. 1 maj 1865 till d. 7 okt. s. å. å apoteket i Västervik; från d. 9 okt. 1865 till d. 1 jan. 1872 å apoteket Tre Kronor i Karlskrona och därefter å apoteket Göta Lejon i samma stad. Inköpte d. 27 juli 1872 sistnämnda apotek, som af B. öfvertogs med 1873 års ingång och erhöLL d. 21 febr. 1873 privilegium å detsamma. Sålde apoteket d. 1 juli 1917 till sin son Ivar Borgström.

B. företog sommaren 1871 en resa till Tyskland delvis för studier i analytisk kemi. Han var ordförande i Sydöstra kretsen af Sv. apot.-förbund samt ledamot af dess centralstyrelse under tiden 10 maj 1909—11 juni 1916 och utsågs d. 2 juni 1918 till Sydöstra kretsens af Sv. apot.-förbund förste hedersledamot.

Har innehaft en mängd kommunala uppdrag, såsom ledamot af stadsfullmäktige under åren 1876—1915, af kyrkorådet, af lifränteanstalten i Blekinge sedan år 1901, af hamnstyrelsen, af hälsovårdsnämnden under åren 1883—90, af bevillningsberedningen och taxeringsnämnden åren 1894—1913, af styrelsen för Karlskrona barnhem, af styrelsen för föreläsningsföreningen och Karlskrona folkbibliotek. Stiftade föreningen Karlskrona Kolonitragårdar 1912 och var dess ordförande till 1915. Han stiftade även Karlskrona Fiskeriförening 1907 och Blekinge fiskares assurancesförening 1904 och var ordförande i dessa föreningar till 1914. Har därjämte innehaft förtroende-

uppdrag inom flera föreningar och ekonomiska sammanslutningar.

B. överlämnade i febr. 1917 20,000 kr. till den nybildade länsföreningen af skogssällskapet för Södra Sverige och sedermera 60,000 kr. till J. A. T. Borgströms stiftelse för beredande af bostäder för mindre bemedlade, företrädesvis änkor med barn. Till Apotekarsocieteten till understöd åt mindre bemedlade legitimerade apotekare, deras änkor och barn med företrädesrätt för dem som tjänstgjort på apoteket Göta Lejon i Karlskrona, har han donerat 40,000 kr. B. har dessutom gjort några mindre donationer till Blekinge fiskares assurancesförening, Barnkrubban och Barnhemmet i Karlskrona. R. V. O. 1905.

Död d. 7 aug. 1918 i Karlskrona.

Gift d. 4 maj 1881 med CHRISTINA JOHANNA ÅBERG, född d. 4 maj 1858, dotter till hamnkaptenen ANDERS ÅBERG och ANNA GÖRANSSON.

Barn: IVAR född d. 18 april 1882. Apotekare (se nedan); — INGA, född d. 27 aug. 1883, död d. 14 dec. 1895; — ELSA, född d. 3 jan. 1886, gift d. 9 okt. 1909 med löjtnanten vid Trängen AXEL GUSTAV EKSTRÖM, född d. 18 april 1883; — ANNA, född d. 23 mars 1888, gift d. 25 jan. 1913 med kaptenen vid K. Kalmar regemente NILS TAGE RUDBERG, född d. 19 sept. 1878; — MARIT, född d. 27 sept. 1893, gift d. 5 dec. 1914 med löjtnanten vid K. Flottan NILS FREDRIK WESTERLING, född d. 19 febr. 1890.

BORGSTRÖM, IVAR. Född d. 18 april 1882 i Karlskrona.

Föräldrar: Apotekaren J. A. BORGSTRÖM, född d. 27 febr. 1841, död d. 7 aug. 1918, och CHRISTINA JOHANNA ÅBERG, född d. 4 maj 1858.

Efter att ha genomgått Karlskrona högre allm. läroverk aflade B. studentexamen i Karlskrona d. 5 jan. 1902 och antogs s. å. d. 8 juli som elev å apoteket Lejonet i Kalmar. Inskrefs som elev vid lärokursen för apotekselever å farmaceutiska institutet d. 1 aug. 1904 men måste på grund af sjukdom afbryta studierna. Fortsatte dem dock följande år och aflade farmacie kandidat-examen d. 18 jan. 1906. Tjänstgjorde därefter å apoteket Kronan i Södertälje från d. 1 febr. 1906 till d. 7 aug. s. å.; å apoteket Enhörningen i Stockholm från d. 8 aug. 1906 till d. 15 april 1908; å apoteket Göta Lejon i Karlskrona från

d. 16 april 1908 till d. 14 sept. 1909. Inskrefs höstterminen 1909 som elev vid farmaceutiska institutet och aflade apotekarexamen d. 15 maj 1911. Tjänstgjorde därefter å apoteket Göta Lejon i Karlskrona från d. 1 juni till d. 31 dec. 1911 och ett par månader i början af 1912 å apoteket Vasens droghandel i Stockholm. Företog s. å. under två månader en studieresa i Tyskland, Frankrike och England och genomgick därefter en kurs i medicinsk bakteriologi vid Universitetets institut för almindelig pathologi i Köpenhamn. Tjänstgjorde å apoteket Lejonet i Sundsvall från d. 25 juni till 1 dec. 1912 och erhöll anställning å apoteket Göta Lejon i Karlskrona d. 1 jan. 1913. Blef föreståndare för detta apotek d. 15 juli 1916 och inköpte detsamma d. 3 mars 1917. Erhöll privilegium å detsamma d. 29 juni 1917 och tillträdde apoteket d. 1 juli s. å.

Ledamot i styrelsen för Sydöstra kretsen af Sveriges apotekarförbund 1920.

B. är stadsrevisor, suppleant i styrelsen för Karlskrona stads belysningsverk och spårvägar, i Karlskrona utskänknings A.-B. och föreningen Wämöparken, samt innehar dessutom en mängd förtroendeuppdrag i enskilda föreningar och ekonomiska sammanslutningar.